

OVERWINNING IN PAKISTAN

30 Vrouwen beginnen hun eigen naai-en visage centrum.



GEEST EN KRACHT DOORBRAAK IN PAKISTAN WAAR VROUWEN NAUWELIJKS EEN KANS HEBBEN!

Pakistan is een echte mannenwereld. In de winkels zie je meestal mannen die de boodschappen doen. Vrouwen kunnen vaak alleen werk vinden in de schoonmaak van huizen van welgestelde families. Christen vrouwen hebben het helemaal zwaar. De “heren” werkgevers misbruiken regelmatig de vrouwen die voor hen werken en zeker Christenen zijn hun leven niet zeker. Toch moeten zij geld verdienen om voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Ons project naaicentra voorziet in een oplossing. In deze centra worden 30 vrouwen per keer onderwezen in kleding maken, koken en gezichtsopmaak. Een jaar lang ontvangen zij dit onderwijs en aan het einde van de studie ontvangen zij allemaal een eigen elektrische naaimachine en beginnen een bedrijfje om kleding voor hun gezin te maken en voor anderen, waardoor zij zelf geld kunnen verdienen en niet meer in huizen hoeven te werken, waar zij misbruikt kunnen worden. Niet alleen Christenvrouwen worden in deze centra opgeleid, maar ook Moslima's die daar het Evangelie horen en in praktijk zien en hun hart aan Jezus geven. Ook nu zijn weer 30 vrouwen toegerust en ontvingen ieder een naaimachine. Dit kunnen wij doen door de partners die liefdevol een naaicentrum voor 1 jaar of langer ondersteunen met financiën. Een geweldige doorbraak Gods!